

Meritförteckning av Rolf Johansson 1959 - 2011.

Min idrottskarriär började 1959 med rullstolsbasket, sittande volleyboll och bågskytte. Den första medaljen tog jag i bågskytte 1962. 1964 spelade jag i Norrbackas A-lag som vann Division I i sittande volleyboll och som då var den absolut största lagidrotten inom handikappidrotten i Sverige, med ca. 50 st lag spridda över hela landet.



Norrbackas A-lag 1964, vinnare av Division 1 i sittande volleyboll. Jag längst till v.

Har tagit 105 st SM-medaljer mellan åren 1970 och 2008. 51 guld, 35 silver och 19 brons. Har tagit SM-guld i 10 st olika idrottsgrenar.



11 gånger blev jag Svensk Mästare på 100 m mellan åren 1970 och 1984. Här vinner jag och tar SM-GULD på 100 m i en mycket tät final i Hudiksvall 1982.

Har tagit 11 st RM-medaljer; 5 guld, 4 silver och 2 brons.

Har tagit 7 st NM-medaljer; 6 guld och 1 brons.

Har tagit 3 st EM-medaljer; 1 guld och 2 brons.

Har tagit 4 st VM-medaljer; 3 guld och 1 brons.

Har deltagit som aktiv på 11 st Paralympics (Handikapp-OS) 5 sommar och 6 vinter och tagit 13 st medaljer; 2 guld, 4 silver och 7 brons. Har tagit medaljer i de mest konkurrenskraftiga grenar som fanns då: 100 m rullstol, rullstolsslalom och basket.

Har deltagit som aktiv på 8 st Stoke-Mandeville Games och där tagit 26 st medaljer varav 13 st guld. Dessa tävlingar räknades som inofficiella VM på 1970 och -80 talet, innan man hade börjat arrangera officiella VM-tävlingar i olika idrotter.



I Svensk Landslagsdress har jag "suttit" på prispallen 64 ggr varav 29 ggr överst som GULD-medaljör. Har varit uttagen i fem olika landslag: Basketboll, Friidrott, Kälkhockey, Kälkracing (Ispigging) och Curling.



Hur lång träningsperiod Rolf Johansson hade bakom sig innan han blev världsmästare i rullstolsslalom, vet vi inte, men nog krävs det tålamod och uthållighet, det kan vi försäkra.

Är regerande världsmästare i rullstolsslalom. Varför? Jo, efter år 1986, då jag tog VM-GULD i Göteborg, har inget nytt VM i rullstolsslalom arrangerats!!

Jag slog världsrekordet 7 ggr på 100 m och en gång på 4x100 m mellan åren 1971 och 1982. 22,0 sek. kl. 5 1971. 19,8 sek. kl. 5 1976. 18,6 sek. kl. 4 1978. 18,41 sek. kl. 4 1979. 17,2 sek. kl. 4 1980. 16,8 sek. kl. 4 1981 och 17,2 sek. kl. 5 1982. Jag är den enda i världen som har haft världsrekordet på 100 m i två klasser samtidigt. 1982 hade jag rekorden i både klass 4 och i klass 5, då 100 m rullstol var den absolut mest konkurrenskraftiga grenen internationellt inom handikappidrotten med de största startfälten.

EXPRESSEN ★ Söndagen den 1 augusti 1971

Rolf, 27, från Farsta tog VM 100 meter på 22 sek

Av PEHR THERMÆNIUS

AYLESBURY i England (Expressen). Rullstolens Eddy Merckx heter Rolf Johansson, 27 år gammal och är från Farsta i Stockholm.

I går körde han ifrån elitåkare från 27 länder och tog den eftertraktade sprintersegern i Stoke Mandeville-spelen i Aylesbury några mil utanför London.

— Det gick skapligt, sa Rolf sedan han klockats med siffrorna 22 (tjugotvå) sekunder blankt över de 100 meterna.

Tillsammans med sina 24 landslagskamrater har Rolf under den senaste veckan tagit elva guld, fem silver och fjorton brons i Aylesbury. Och i väntan på att handikappidrottens internationella tävlingsregler officiellt ska tråda i kraft om några år är all den grannlåten att betraktas som VM-medaljer.

Ett världsrekord blev det också. Näsjes Margareta Tafvesson, 28, som 30 meter rygg på 49,2 sekunder i ett försöksheat och vann sedan också finalen.

□ Sport-rullstol

Rolf och hans lagkamrater är paraplegiker, dvs de har svåra ryggsador och är förlamade i underlivet. Rolf tävlar i klass 5, vilket innebär att hans skada inte är bland de allra värsta och att han har magmuskler kvar.

— Det är därför jag kan åka fort. Jag kan hålla balansen och det rätta trycket på framhjulen i varje ögonblick.

— Gör man en enda liten miss

börjar de små hjulen att svänga runt i sidled och man förlorar all fart.

I ett år har Rolf tränat på allvar med sin specialbyggda sport-rullstol, och han behärskar den suveränt.

Truppen har också sin egen mekaniker med sig, som byter hjul och pysslar med "kajkarna" inför varje gren.

□ Vann i basket

Mest utslagsgivande är rullstols-tekniken i basketboll. Det svenska landslaget (som nu vann grupp B överlägset och därför nästa år spelar mot de stora basketnationerna) utmanade en gång ett lag friska basketspelare på en match i rullstolar — och lät dem knappast låna bollen på hela tiden.

Nu siktar landslaget mot nästa års "paralympiska spel" som går i Heidelberg i Tyskland i samband med Olympiaden i München. Den svenska lagledningen siktar på en trupp om femtio aktiva och på många fler medaljer.



Foto: BENGT ADIN

• Rolf Johansson, 27, från Farsta vinner 100 meter rullstol i Stoke-Mandeville-spelen på utmärkt 22 sekunder blankt.

Stoke Mandeville Games 1971. Jag tar mitt 1:a officiella världsrekord på 22 sek. blankt.



Stoke Mandeville Games 1982. Jag tar GULD på 100 m kl. 5 med ett nytt världsrekord på 17,2 sek. Längst till höger ses belgaren Mark De Meyer, som jag tog rekordet ifrån.

Är delaktig i Världsrekordet på 4x60 m, 47,8 sek, Stoke Mandeville Games 1978, vilket aldrig kan slås eftersom grenen 4x60 m upphörde samma år!!

(Laget i åkordning: Birger Nordh, Gunnar Berglund, Rolf Johansson och Lars Löfström)



Världsrekordlaget: Gunnar Berglund, Lars Löfström, Birger Nord och Rolf Johansson.

Är delaktig i Svenska Rekordet på 4x100 m, 1.09,2 min, DM i Huddinge år 1984.

(Laget i åkordning: Jan Edbom, Gunnar Berglund, Lars Andersson och Rolf Johansson)

Är delaktig i Nationsrekordet på 4x100 m rullstol, 1.03,23 min, finalen vid Paralympics i Söul år 1988.

(Laget i åkordning: Fredrik Jacobsson, Rolf Johansson, Lars Löfström och Bo Lindqvist)

Innehar Svenska Rekorden på 100 m kälke (15,8 sek år 1980 i Oslo) och 500 m kälke (1.20,92 min, Winter Paralympics i Innsbruck år 1984).

Har spelat 220 st landskamper i rullstolsbasket mellan åren 1969 och 1990. Min första landskamp var i Frankrike 1969 och den sista vid Gold Cup i Belgien 1990.

Har kört Stockholm Marathon i rullstol 19,5 gånger mellan åren 1980 och 2004. Den 20:e gången fick jag punktering efter halva "maran" och blev tvungen att bryta loppet eftersom jag inte hade något reservdäck med mig.

Tillsammans med Karl-Gunnar "Kalle" Karlsson och Bengt-Gösta "Gösen" Johansson, var jag med i mitten på 1960-talet att starta, spela och utveckla sporten kälkhockey, som idag är den största lagidrotten på Winter Paralympics.



Fick jag den stora äran att vara Svenska truppens fanbärare vid invigningen av Winter Paralympics i Turin 2006.

Har varit ledamot i SHIF:s Basketbollkommitté åren 1972 - 1984. Under dessa år avancerade svensk rullstolsbasket från B-gruppen 1972, till först VM-BRONS i Halifax, Kanada 1983 och sedan Paralympics-BRONS i Stoke-Mandeville, England 1984.

Har varit ledamot i SHIF:s Danskommitté.

Har varit ledamot i SHIF:s Kälkkommitté. Bl.a. året 1994 då Sverige tog GULD i kälkhockey på Winter Paralympics i Lillehammer.

Har varit ledamot i Internationella Kälkhockeykommittén 1994 – 1998.

Har varit inbjuden som tränare för Öst-Tysklands (DDR:s) basketbollandslag 1981.

Har varit inbjuden som tränare för Englands kälkhockeylandslag 1986.

Blev vald till den första ordföranden av den Svenska Paralympiska Guldklubben då klubben bildades år 2002. Jag var även en av de drivande krafterna vid startandet av klubben.

Har varit kassör i klubben Tranan HIK oavbrutet mellan åren 1969 - 2011 (42 år).

Utmärkelser och Utmärkelser.

- 1968 I historiens första internationella kälkhockeyturnering för klubblag i Oslo, blev jag utnämnd till **turneringens bäste spelare** "*takket vaere sin hurtighet og sitt fine pasningsspill*" som det hette i motiveringen. Fem lag deltog och mitt lag Nacka vann hela turneringen med målskillnaden 19 - 0.
- 1976 Då "**Sportjournalisternas Klubb**" nominerade sveriges bästa idrottsmän/kvinnor **kom jag på 40:e plats** tillsammans med Torbjörn Nilsson fotboll och Anette Tännander friidrott, före bl.a. Kenta Nilsson ishockey och Birger Andersson tennis. (*Björn Borg kom på första plats, Ingemar Stenmark på andra och Anders Gärderud på tredje*).
- 1978 Fick jag **tidningen Handikappidrotts pris**.
- 1979 Blev jag utnämnd till "**Haninge Kommuns bästa idrottsman**" och fick för detta en guldklocka.



- 1986 Fick jag ur Konungens hand mottaga utmärkelsen "**Kungamedaljen i åttonde storleken med högblått band**" för *framstående idrottsprestationer*, vid en ceremoni på Stockholms Slott.
- 1988 Blev jag **uppvaktad av generaldirektör Tony Hagström** på mitt arbete Televerket, med en stor ingraverad kristallskål i ett schatull, för min SILVER-medalj i slalom på Paralympics i Söul, Syd-Korea 1988.
- Blev jag utnämnd till "**Stor Grabb**" i rullstolsbasket.

1989

Vid Svenska Handikappidrottsförbundets 20-årsjubiléum blev jag, tillsammans med simmerskan Gabriella Tjernberg, korad till *"Bästa handikappidrottare 1969-1989"*.



Framsidan på guldplaketten som jag och Gabriella fick mottaga.



Baksidan på guldplaketten.

1991

Vid World Cup i kälkhockey för landslag i Oslo blev jag som ende svensk uttagen i "All Star Team". Detta var den dittills största landslagsturneringen i kälkhockey, med fem deltagande länder. Sverige kom tvåa efter Canada.

Fick jag Svenska Handikappidrottsförbundets guldnål.

Fick jag Svenska Basketbollförbundets bronstecken.

2002

Blev jag medlem i svenska handikappidrottens "Guldklubb".

2006

Fick jag Södertälje Curlingklubbs guldnål för bronset vid Paralympics i Turin

2007

Blev jag utnämnd till "Stor Grabb" i kälkhockey.

2008

Blev jag invald i Svenska Handikappidrottens "Hall of Fame".

Rolf Johansson

Diverse händelser under min långa idrottskarriär.



Kerpape, Frankrike 1969. Min första internationella medalj, SILVER i bänkpress.



Det första SM:et i friidrott skedde i Falkenberg 1970. Jag tog 3 st GULD, bl.a. i slalom. Mellan åren 1970 och 1989 blev jag Svensk Mästare 11 gånger i slalom.



Världsspelen i St. Etienne, Frankrike 1970. Här skruvar jag på rullstolen som jag tog 2 st GULD med, både på 100 m och i slalom. Mitt stora internationella genombrott. Jag har alltid varit nogga med att ha materialet i topptrim när jag tävlar.



Jag blir intervjuad i TV av dåtidens superkändis "Svenne Berka" efter mina 5 SM-GULD i friidrott 1972. Vid den här tiden, då det bara fanns 2 st TV-kanaler!!, var det en otroligt stor händelse att vara med i TV och för mig hände det ett flertal gånger.



Paralympics i Toronto, Kanada 1976. Glädjescener efter att jag precis har vunnit finalen på 100 m och tagit GULD med ett nytt världsrekord på 19,8 sek.



Actionbild från en slalomtävling i Kvarnsveden 1979.



Stockholms Stadion 1979. Jag vinner 100 m på Finnkampen. På 1970 och -80-talet blev vi ofta inbjudna att uppvisningstävla på Stadion och även på övriga ställen i Sverige.



Winter Paralympics i Geilo, Norge 1980. Actionbild när jag tar BRONS på 500 m kälke. Jag tog även BRONS på 100 m. Norrmännen var mycket svårslagna i denna deras specialgren "ispigging".



Vatikanen 1981. Jag får ett välsignat kors av påven Johannes Paulus II. Vissa som tog medalj på Paralympics året innan i Arnhem, blev inbjudna till tävlingar i Italien. För silvermedaljen jag då tog på 100 m blev jag inbjuden. Men i detta 100 m lopp blev det GULD!! Då jag inte har några foton från tävlingarna, får det bli detta foto istället.



DN-galan på Stockholms Stadion 1981. Inför storpublik vinner jag 100 m på nytt världsrekord 16,98 sek, men tyvärr kunde rekordet inte godkännas p.g.a. för mycket medvind.



Jag "lär" hockylegenden Sven Tumba att spela kälkhockey på "Handikappidrottens Dag" 1977.



Stoke Mandeville Games 1985. Prinsessan Diana skulle inviga spelen och då ville arrangörerna visa henne något spektakulärt och bad då mig att göra en uppvisning i rullstols-slalom. Efteråt kom Diana och tackade mig och jag gav henne en SHIF-nål.



Stoke Mandeville Games 1981. Stilstudie på mig då jag tar GULD och vinner 100 m på nytt världsrekord 16,8 sek. i min egenhändigt byggda rullstol helt i aluminium.



Paris Games 1983, stora internationella tävlingar i flera idrottsgrenar, bl.a. friidrott. Här är prisutdelningen på 100 m. Storfavorit till guld var norrmannen Tom Myklebust, men till hans stora besvikelse förpassade jag honom till silverplatsen.



Johansson, Rolf – Sveriges Mr Handikappidrott framför någon annan. I över 20 år har Rolf Johansson tävlat i nästan alla grenar som funnits – och gjort det framgångsrikt. Vad sägs om ispigging, kälkhockey, rullstolsbasket, fri idrott, alpin skidåkning och – rullstolsdans. I alla dessa idrotter har Rolf, 44, lyckats minst sagt bra.

Rolf Johansson – mr. Handikappidrott för svenska folket. En synnerligen mångsidig idrottsman. Stor grabb, förstås, och det får man bara bli i en gren. Roffe valde rullstolsbasket i det sammanhanget.

Stilstudie på mig när jag "lirar" basket. Jag började spela basket som 15-åring på internatskolan Norrbackainstitutet 1959, då jag studerade på realskolan där.



Winter Paralympics i Lillehammer 1994. Glädjefnatt efter GULD i kälkhockey och där jag, "Nr 11 Johansson", faktiskt stod för passningen till segermålet i "sudden death".



Winter Paralympics i Turin 2006, mitt 11:e och sista. Curling var med för första gången och laget tog ett MYCKET glädjande BRONS. Min 13:de och sista Paralympicsmedalj.



Mälarsalen 1993. Kurs i rullstolsdans och jag har bjudit upp drottning Silvia på en vals.



Tfn-samtal från SHIF: "Rolf, åk ner till den stora lastbilmässan i Jönköping och gör PR för handikappidrotten med en uppvisning i rullstolsslalom. Sedan skall du ta emot en check på ett stort belopp". Javisst, sa jag, klart man ställer upp för sitt förbund!!